

Israël, licht en zegen voor de wereld

Soms vergeten we als christenen om wat God door zijn Woord tot ons gesproken heeft in de juiste context te plaatsen. We vergeten dat de tocht van Egypte naar het beloofde land geen reis van een paar bladzijden was, maar van een paar decennia.

Dit artikel is een bewerking van 'Israel, Light and Blessing to the World | Bridges for Peace', geschreven door rev. Cheryl L. Hauer, International Vice President van Bridges for Peace.

EEN GOD VAN ONTWIKKELING

We lezen het ongelooflijke verhaal van Gods openbaring op de berg Sinaï en vergeten dat het Joodse volk meer dan vierhonderd jaar wachtte om de stem van God te horen, terwijl die stem zo vertrouwd was voor de aartsvaders. De duizenden jaren tussen Abraham en de opmerkelijke verhalen in de geschriften van de apostelen gaan terwijl we lezen verloren. Kortom, we vergeten dat onze God een God van ontwikkeling is, van proces.

Israël een kanaal van zegen? Voor Joden die in getto's moesten leven en generaties lang gedwongen waren apart te blijven leek het onmogelijk

Het woordenboek omschrijft 'proces' als een serie acties die ondernomen worden om een bepaald doel te bereiken, een bijzonder doel. Die omschrijving past beslist bij Gods interactie met zijn volk. Hij is bezig de mensheid met Zichzelf te herstellen sinds de hof van Eden.

Zijn handelingen en stappen zijn vastomlijnd en gericht op het einddoel van herstel en verlossing. Wij zijn allemaal 'in ontwikkeling' in onze relatie met Hem, terwijl we Hem toestaan ons te vormen en te kneden tot de mensen die Hij wil dat we zijn. En Hij is zeker bezig met het vervullen van elke belofte die Hij ooit deed aan het volk Israël, door hen terug te brengen naar hun land uit alle landen waarheen ze verstrooid waren.

'IK HEB U GEGEVEN TOT EEN LICHT'

God heeft in zijn Woord beloofd om Israël tot een licht voor de volken te maken. Hij zegt: 'Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde' (Jes. 49:6).

Het Hebreeuwse woord voor 'licht' dat hier wordt gebruikt is *or*. Naast 'licht' in de normale zin van het woord, betekent *or* ook het licht van goddelijk onderwijs, leven, geluk en voorspoed, oftewel zegen.

Toen het Joodse volk in de diaspora werd vervolgd, worstelden de rabbijnen eeuwenlang met de betekenis en toepassing van dit vers. Het is duidelijk dat toen God een onvoorwaardelijk verbond aanging met Abraham, er de verwachting was dat zijn volk Israël een kanaal van zegen zou zijn voor de hele

mensheid. Maar voor Joden die in getto's moesten leven en generaties lang gedwongen waren apart te blijven leek de vervulling van dit vers onmogelijk.

Zij wisten toen nog niet dat het moderne zionisme het middel zou worden waardoor zij de oproep van Jesaja 49:6 zouden vervullen. David Ben Gurion sprak vaak over de staat Israël als een moreel en sociaal baken voor de hele wereld, en de keuze van de menora (zevenarmige kandelaar) als het embleem van de staat was specifiek afgeleid van deze woorden in Jesaja 49. In 2015 verklaarde Benjamin Netanyahu dat het Joodse volk vandaag aan de dag 'niet langer een overheerst, verslagen en vervolgd volk is, maar een trots volk met een prachtig land dat er steeds weer naar streeft te dienen als een licht voor de volken'. Met het herstel van de staat Israël begon God het verbazingwekkende proces om van Israël letterlijk een licht voor de volken te maken.

In Deuteronomium 28 geeft God de Israëlieten een opsomming van de geweldige zegeningen die hun te wachten staan als ze Hem gehoorzamen. Er staan ook de vloeken die over hen zouden komen als ze anders zouden kiezen, met uiteindelijk de verwijdering uit het land van belofte.

Israël heeft het hoogste geboortecijfer in de ontwikkelde wereld en een van de laagste kindersterftecijfers

Helaas maakten zij een aantal verkeerde keuzes en de geschiedenis vertelt ons dat de vloeken hun inderdaad overkwamen. Maar als we verder lezen in de Schrift, vinden we herhaalde beloften van God dat Hij zijn volk niet in de steek zal laten, Hij zal hen gedenken en terugbrengen naar het land waar Hij zijn beloofde zegeningen over



Een expert schrijft Israël's succes toe aan de vaardigheden die Israëli's leren tijdens hun verplichte militaire dienst, waar ze complexe problemen snel en met beperkte middelen moeten oplossen. (foto: IDF)

hen zal uitstorten. De profeet Ezechiël maakt duidelijk dat dit uitsluitend een daad van liefde en barmhartigheid zou zijn van Gods kant en niet omdat het Joodse volk op de een of andere manier zijn gunst had verdiend. Daarnaast zal het niet alleen Israël ten goede komen, maar alle volken op aarde.

LAAT DE ZEGEN AANVANGEN

Voordat Israël in 1948 een staat uitriep, heette het gebied Palestina.

Het was eeuwenlang een desolaat, achtergebleven, derdewereldachtig deel van het Turkse Rijk. Israël begon zijn nieuwe leven met een bevolking van slechts 600.000

tot 800.000 mensen. Vandaag, 75 jaar later, is het een bloeiend eerste wereldland, de enige democratie in het Midden-Oosten, en het enige land in de geschiedenis dat in minder dan vijftig jaar van de derde naar de eerste wereld is gekomen. Momenteel zijn er 9,6 miljoen inwoners, van wie zo'n 75% Joods is.

Israël heeft ook het hoogste geboortecijfer in de ontwikkelde wereld en uit recente statistieken blijkt dat dit cijfer stijgt onder de Joodse bevolking, terwijl het daalt onder Arabische Israëli's. Verder, van de 223 landen die over dergelijke kwesties rapporteren, staat Israël in de top acht van landen met een laag kindersterftecijfer, met een percentage van slechts 2,6%. Dat is lager dan de Verenigde Staten, Canada, Australië, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Korea. En ondanks het beeld dat de internationale media schetsen, voelen Israëli's zich grotendeels veilig en tevreden. En in het *World Happiness Report* van 2022 staat Israël op de negende plek. Zeker, God is met dit kleine land en met zijn uitverkorenen die er wonen, ook al hebben zij nog steeds te maken met geweld en terreur, oorlogsdreiging en ongepaste interventie door de internationale gemeenschap.

ALLES ZEGENEN WAAR JE JE HAND OP LEGT

In de afgelopen twintig jaar heeft Israël zich gevestigd als een wereldwijde

grootmacht op het gebied van risicokapitaal, met meer start-ups en meer verleende patenten per hoofd van de bevolking dan enig ander land ter wereld. Het is ook het centrum geworden voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van technologie, communicatie en cyber-defence. Met 4,21% van het bbp besteed aan onderzoek en ontwikkeling, gebaseerd op cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), staat Israël op de eerste plaats in de wereld, volgens het World Economic Forum, in vergelijking met bijvoorbeeld de Verenigde Staten op de 11e plaats en het Verenigd Koninkrijk op de 25e plaats.

Velen in die sector zoeken naar het geheim van Israëls succes. Eén expert schrijft dit toe aan de vaardigheden die Israëli's leren tijdens hun verplichte militaire dienst, waar ze complexe problemen snel en met beperkte middelen moeten oplossen. Een ander beschrijft Israël als een omgeving waar geen ruimte is voor lanterfanten en waar een immense druk is om iets te ontwikkelen wat echt werkt. Sommigen zeggen dat Israël een 'nationaal ondernemersinstinct' heeft, gevoed door het aanpassingsvermogen en de veerkracht van een grotendeels geïmmigreerde bevolking. Anderen zeggen dat de veiligheidssituatie innovatie vereist en een hoog niveau van onderzoek, terwijl er altijd mensen schrijven dat het gewoon Israëli'sch lef is.

Er zijn ook mensen die beginnen in te zien dat het uiteindelijk Israëls fundamentele geloof is in een God die ieder mens naar zijn evenbeeld heeft geschapen, dat hun respect voor het menselijk leven onderbouwt en dat niet alleen de innovatieve geest voedt, maar ook de bereidheid om hun vooruitgang te delen met de hele mensheid. Wij mogen zeggen dat het de vervulling is van Gods belofte om Israël te zegenen.

GEZEGEND ZIJ DE OPBRENGST VAN UW GROND

Israëls eerste grote bijdrage aan de wereldwijde landbouw kwam in 1965 met de komst van druppelirrigatie. Het proces werd ontwikkeld om Israëls eigen landbouwproductie te verhogen door de woestijn te laten bloeien, maar vandaag wordt het gebruikt in meer dan 150 landen. De waterbesparende methode zorgde letterlijk voor een revolutie in de landbouw, zelfs in enkele van de droogste plaatsen op aarde. Israëlische wetenschappers ontwikkelden ook de dauwbak, een uniek gevormde bak rond de basis van een boom of plant die de dauw direct naar de wortels leidt voordat het vocht kan verdampen. Derdewereldlanden hadden ook moeite om hun graan vers te houden nadat het geoogst was. Vanwege het gebruik van primitieve opslagmethoden ging tot wel vijftig procent van elke oogst verloren door ongedierte en schimmel. Israël creëerde de graancocon, een speciale goedkope en herbruikbare opslagcontainer die

de inhoud honderd procent beschermt tegen lucht en water, zelfs in extreme hitte en vochtigheid.

Verder heeft Israël speciale microben geïsoleerd voor gebruik in visvijvers. Daardoor wordt het water gezuiverd en is de levering van veilige en smakelijke lokaal gekweekte vis verzekerd. Het proces wordt nu toegepast in derde-wereldlanden in Afrika, maar ook in de Verenigde Staten en Canada. Van de watermeloen tot de cherrytomaat en de aardappel die zonder grond groeit,

In Israël is geen ruimte voor lanterfanten maar een immense druk om iets te ontwikkelen wat echt werkt

Israël blijft wereldleider in landbouw-innovatie. Momenteel produceert Israël een peervormige oranje spin. Die voedt zich met spintmijten, die zestig procent van de Californische aardbeienoogst vernietigden. Ook produceren ze een steriele fruitvlieg die andere soorten tuinplagen voorkomt. Die exporteren ze naar meer dan 32 landen. Israël is



De Israëlische uitvinding van druppelirrigatie zorgde voor een wereldwijde revolutie in de landbouw. (foto: Netafim)

erkend wereldleider in de zuivelindustrie, met koeien die jaarlijks meer melk produceren dan alle andere op aarde. Vandaag aan de dag zijn ze in samenwerking met China en Vietnam bezig met het opzetten van het grootste en meest geavanceerde zuivelsysteem uit de geschiedenis.

HULP STUREN NAAR DE VOLKEN

In 1958 besloot de toenmalige premier Golda Meir, na een bezoek aan door armoede getroffen landen in Afrika, dat Israël zich moest toeleggen op het helpen verlichten van honger, ziekte en armoede in ontwikkelingslanden. In 1995 werd een speciale eenheid voor humanitaire en noodhulp ontwikkeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Israëliëse leger. De eenheid heeft operaties uitgevoerd in Kenia, Albanië, Mexico, Congo, Haïti, Japan en Nepal, om er maar een paar te noemen. Vaak zijn ze als eerste

honderden patiënten behandelen om blindheid en oogziekten te voorkomen.

Soms worden er speciale operaties op touw gezet wanneer Israël zich bewust wordt van een kritieke noodsituatie. In juni 2015 liepen 500 mensen ernstige brandwonden op bij een explosie tijdens een festival in een waterpretpark in Taipei. Weken later lagen 400 van hen nog steeds in het ziekenhuis, van wie 200 in ernstige toestand die huidtransplantaties vereiste. Israël organiseerde de donatie van twee ultramoderne machines voor het maken en verweven van huid voor het aanbrengen van huidtransplantaten op de verwondingen van de patiënten, en trainde Taiwanese artsen in het gebruik ervan.

Op andere gebieden van de geneeskunde is Israël wereldleider. Van de *pillcam*, een kleine camera in pilvorm die scans maakt van het hele spijsverteringsstelsel, tot ongelooflijk hoopgevende ontwikkelingen in de behandeling van kanker, van ontwikkelingen in antibiotica tot innovaties in de behandeling van MS en diabetes,

Israël zegent de naties met een betere gezondheid en een langer leven.

ZEGENINGEN IN OVERVLOED

En er is nog zoveel meer. We hebben het nog niet eens gehad over Israëls hulp bij overstromingen in allerlei landen; speciale training voor politie en maatschappelijk werkers in landen waar verkrachting wordt gebruikt als oorlogswapen; hulp aan de bevolking in Oekraïne; hulp aan christenen en jezidi's die het slachtoffer zijn van islamitische extremisten in Irak en Afghanistan. Of Israëls ongelooflijke vooruitgang op het gebied van cyberoorlog, technologie en communicatie; de elektrische auto en zelfs de vliegende auto; alternatieve

energiebronnen zoals raamzonnepanelen (in feite doorzichtige glazen zonnepanelen in plaats van het gebruikelijke raamglas) die energie opwekken voor het huis waar ze geplaatst zijn; robotstofzuigers, -grasmaaiers en sneeuwruimmachines; babyfoons die beschermen tegen wiegendood. En wat te denken van de Poopie Scoop, een klein apparaatje dat hondenpoep in enkele seconden omzet in biologisch afbreekbare as. Israëliërs leren de Fransen hoe ze wijn moeten maken en de Belgen hoe ze chocolade moeten maken. En ondertussen vechten ze voor hun bestaan.

GEZEGEND OM EEN ZEGEN TE WORDEN

Het is duidelijk dat God Israël zegent, precies zoals Hij beloofd heeft, en terwijl Hij dat doet, deelt Israël de zegen met de naties. Het hart van dit alles is dat prachtige stelsel van zegen dat God creëerde toen Hij een verbond sloot met Abraham. Hij maakt Israël tot een licht voor de volken, terwijl de brieven van de apostelen ons vertellen dat, in het einde der dagen, de mensen liefhebbers van de duisternis en haters van dat licht zullen zijn. Vijanden van God doen er alles aan om het licht te vernietigen, te doven voordat God zijn doel zou kunnen bereiken.

Maar we weten dat Israël niet zal worden vernietigd. Het zal overleven en gedijen, Israël zal het verlangen van de volken zijn, het hoofd en niet de staart, en Gods weg om Zichzelf te openbaren aan de hele wereld. Het zal *gebeuren*. Niet omdat Israël Gods speciale gunst verdient, of omdat wij als christenen de redders in nood zullen zijn. Maar omdat God zelf het beloofd heeft dat Hij en alleen Hij het zal volbrengen.

Israëli's leren de Belgen hoe ze chocolade moeten maken. En ondertussen vechten ze voor hun bestaan

ter plaatse bij een ramp en bieden medische noodhulp met ultramoderne apparatuur en hoogopgeleide medisch specialisten onder de meest extreme omstandigheden. Vaak wordt, wanneer de missie voltooid is en de Israëliërs naar huis gaan, de apparatuur achtergelaten voor gebruik door lokaal medisch personeel. Maar dat is niet alles. Na de recente medische missie naar Nepal werd het programma 'Een dak voor iedereen' opgezet, om te voorzien in basishuisvesting voor de duizenden ontheemde gezinnen die alles hadden verloren tijdens twee verwoestende aardbevingen. De hulpeenheden houden ook 'oogkampen' in verschillende landen, waar Israëliëse oogartsen jaarlijks